

VÄLKOMNA TILL MÖLLERÖD



Urgamla ekar välkomnar er på vägen in till Mölleröds Kungsgård där årets Älgots Cup och Ungdomsstafetterna skall avgöras. Det är lätt att börja fantisera om hur här såg ut förr i tiden. På den tiden när kungsgården ofta besöktes av danska kungen Christian IV på resa i denna delen av dåvarande Danmark. Hur var det när danskar och nordskåningar, snapphanar, trycktes tillbaka av svenska trupper och brände kungsgården? När svenskarna i sin tur brände bl a byarna Finja och Mjölkalånga?

Eller ännu längre tillbaka i tiden. För 16000 år sedan när de första äventyrarna bestämde sig för att bosätta sig vid Finjasjön, några hundra meter från dagens parkering? Sveriges äldsta boplats.

I dessa skogsbackar skall vi nu springa orientering. Svenskar, danskar, skåningar, hallänningar, tyskar, snapphanar....

Vad kommer då att möta er i skogen? Förra seklet var detta militärt övningsområde och det har satt sina spår. Ett mycket tätt nät av vägar och stigar gör att man alltid har nära till ställen att läsa in sig på. Många små grävda gropar finns och de tydligaste finns också med på kartan. MTB-cyklister har använt området flitigt och här finns många roliga trixiga stigar att cykla eller springa på.

Många delar är öppna och fina, men det finns också en hel del områden med lövsly eller ris och några kärr som minskar sikt och löphastighet.

Utmaningarna ligger nog för de yngsta i att hålla ordning på vägar och stigar så man inte väljer fel. För er som siktar högt i de äldre klasserna så tror jag att genomförandet av det vägval man tagit är för det mesta viktigare än själva vägvalet. Att kunna hålla bra fart med dålig sikt och tyngre terräng samt att plocka kontrollerna säkert.

Lördagsbanorna börjar i ett lite småtrixigt område med mycket planbilsdetaljer och en del sly, för att efterhand komma in i allt öppnare och snabblöpta områden.

På söndagen utnyttjar de lättaste stafettbanorna en hel del småstigar. Mot slutet av alla banorna kommer man in i ett område med ganska bra löpbarhet, men begränsad sikt. Sistasträckan i 7mannastafetten ger stora möjligheter att både ta in och tappa en hel del tid. Förmågan att ta sig fram snabbt i terrängen kan vara nyckeln till framgång speciellt på denna sträckan.

Välkomna!

Tomas och Lasse